



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 31 oktober 2021

7e zondag van de herfst

Voorganger: ds. Lennart Heuvelman

Orgel: Wybe Kooijmans

Viool: Mary-Ann Eessaar

VOORBEREIDING

Muziek orgel en viool

Welkom, aansteken van het licht op tafel

Allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde,

G: wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan.

V: Bevrijd ons van alles wat daartegen indruist
en geef ons goede moed

G: om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen.

V: Vergeef ons dwalen, houdt ons dichtbij U.

**G: En houdt ons de hand boven het hoofd
om ons te beschermen, om ons te zegenen,
met uw licht en met uw vrede.**

Amen.

Psalm 91a vers 1 en 3

Allen gaan zitten

Kyriegebed

Gloria: 'Als de hemel vol gezang is' (uit 'Liefste lied van overzee') vers 1, 2 en 4

DE SCHRIFTEN

Groet

V: De Heer zij met u!

A: Ook met u zij de Heer!

Openingsgebed

Lezing uit het Evangelie: Johannes 9: 1-14

Stilte, muziek orgel en viool

Overdenking

Stilte, muziek orgel en viool

Lied 487 vers 1 en 3, uit Liedboek voor de Kerken 1973

GEBEDEN EN GAVEN

Uit de gemeente, aandacht voor de collecte

Voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

HEENZENDING EN ZEGEN

Allen gaan staan

Lied 1014 vers 1, 2 en 4

Zegen, met gezongen 'Amen'

Muziek orgel en viool

Uitgangscollecte is bestemd voor: Poorters van Naarden, Kerstpakketten

Diaconie en Kerk

Geven met Givt. Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Vanmiddag 31 oktober

'**Geliefdenvesper**' met bijzondere muziek en liedteksten rond liefdevol gedenken en hoop. Met medewerking van Haarlem Voices o.l.v. Sarah Barrett

Orgel: Wybe Kooijmans

Welkom en opening: ds. Lennart Heuvelman

Grote of Sint Vituskerk Naarden 16.00-17.15 uur

Activiteiten deze week:

Woensdag 3 november: **Songs en Silence** viering in de Wilhelminakerk.

Korte viering in de stijl van Taizé met meditatieve muziek, liederen, stilte en gebed.

Thema: De Heer is mijn Herder. In aansluiting op Allerzielen is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken ter herdenking van onze overleden dierbaren onder het lied "Heer herinner u de namen".

Aanvang: 20:00 uur. Kerk open vanaf 19:30. Iedereen is van harte welkom.

Donderdag 4 november

De Veste viering

o.l.v. ds. Lennart Heuvelman en Kees Schuurman op het orgel

Er is een Kerspel in woord en gebaar in voorbereiding voor de dienst op Eerste Kerstdag. Wilt u of wil jij daaraan meedoen? Meld je svp bij ds. Veronique Lindenburg; vclindenburg@gmail.com

Komende zondag

7 november **Oogstdienst**

Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur

Voorganger: ds. F.A.H.A. de Kok uit Harderwijk

Op de morgen van oogstdienstzondag 7 november kunt u verpakte houdbare levensmiddelen inleveren bestemd voor de Voedselbank.

Vanaf de eerste zondag in november starten we weer maandelijks op de eerste zondag van de maand met het inzamelen van producten voor de Voedselbank.

Door de restauratiewerkzaamheden aan het grote orgel kan de ingang onder de toren van 4 t/m 12 november niet worden gebruikt.

U kunt gebruik maken van de ingang aan de Marktstraat.

Website-pagina www.pkn-naarden.nl facebook protestantsegemeentenaarden

Onze eigen PG Naarden-app is er!
Zoek de app in de store op de naam van onze kerk of
gebruik de QR-code DE KERK DICHTBIJ: KERK-APP

