



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 19 september 2021,

Viering waarin Frank Rutger de Meijer zal worden gedoopt.

De eerste zondag van de herfst.

Predikant: ds. L.J.Th. Heuvelman

Organist: Wybe Kooijmans

Vorbereiding

Orgelspel

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel

Allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

O: U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde,

G: wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan.

O: Bevrijd ons van alles wat daartegen indruist
en geef ons goede moed

G: om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen.

O: Vergeef ons dwalen, houdt ons dichtbij U.

**G: En houdt ons de hand boven het hoofd,
om ons te beschermen, om ons te zegenen,
met uw licht en met uw vrede.**

Amen.

Aanvangspsalms: Psalm 8a vers 1, 2, 3 en 4

Kyriegebed

Gezang 218 vers 1, 2, 3, 4 en 5

Dienst van het Woord

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Openingsgebed

De kinderen in de kerk mogen naar de crèche gaan

Evangelielezing: Marcus 9: 14-29

Muziek ter meditatie, door Rutger

Overdenking

Muziek ter meditatie

De kinderen uit de crèche komen terug

Bediening van de doop

Frank Rutger de Meijer wordt binnengebracht, terwijl we zingen:

‘Laat de kinderen tot mij komen’

Presentatie

Rutger de Meijer en Lidia Tretiak hebben de wens uitgesproken hun kind ten doop te houden.

Ik vraag jullie: welke namen hebben jullie je kind gegeven
Waarmee hij zich gekend mag weten
bij God en de mensen?

Frank Rutger

Ten overstaan van de gemeente vragen wij nu:
Willen jullie dat jullie kind wordt gedoopt
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?

Ouders: *Ja, dat verlangen wij.*

Doopgedachtenis

U allen hier samengekomen rond de doopvont
en uw eigen doop te gedenken,
verheugt u de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods,
een licht voor ieder die gelooft
en zegt in gemeenschap met de kerk van alle tijden
tegen alle kwade machten in het goede na te streven.

Geloofsbelijdenis, staande gezongen: Gezang 848 vers 1, 4 en 5

Doopgebed

U danken wij, Heer onze God,
omdat Gij U met ons verbonden hebt,
op leven en dood.
Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen
uit de wateren van de afgrond.
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.
Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered
en geleid naar het land der belofte
door het water van de Rode Zee.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen Hij ondergedompeld werd
in het water van de Jordaan.

Gij hebt Hem opgewekt uit de dood
als eerstgeborene van uw toekomst.
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,
gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest,
op weg naar zijn toekomst,
als eersteling van de hele schepping.

Wij bidden U nu
voor Frank Rutger de Meijer die de doop zal ontvangen:
Red ook zijn leven uit het water van nood en dood,
neem hem aan als uw kind,
leid en bewaar hem door uw Geest,
geef Frank mensen die hem voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente.
Doe Frank groeien
in geloof en hoop en liefde,
zodat hij uw bondgenoot blijkt te zijn,
levend lidmaat van het lichaam
van Jezus uw Zoon,
met U en de heilige Geest
geprezen tot in eeuwigheid.
Amen.

*De peetouders van Frank Rutger, Tim van den IJssel en Else Wisselink,
worden genodigd bij de doopvont.*

De kinderen mogen naar voren komen, rondom de doopvont.

Doopbediening aan Frank Rutger de Meijer

Frank Rutger de Meijer
ik doop je in de naam van de Vader
en van de Zoon
en van de heilige Geest.

'De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.'
(ps. 100:5)

Gezang 791 vers 1, 2 en 3

Aansteken van de doopkaars

Aanvaarding

Zo is de naam van **Frank Rutger de Meijer** vereeuwigd met de Naam van de Heer onze God.

Tot de ouders:

Rutger de Meijer en Lidia Tretiak,
op deze dag, het verleden in je gedachten,
je goed bewust van wat er vandaag de dag gebeurt
en vol verwachting van wat de toekomst brengen zal,
bieden jullie je kind aan:

Frank, een nieuw mens, pas geboren,
als levend teken van jullie liefde.

Hij kijkt de wereld in, kijkt de mensen aan,
vraagt om medemensen, in het bijzonder om jullie.

Frank verwacht een woord, een lach,
en grijpt al naar een hand,
wil straks gaan staan en met jullie verder gaan.

Willen jullie hier vandaag beloven

Frank te geven waar hij om vraagt:

jullie dagelijks brood,

een glimlach van welkom,

jullie woord van herkenning,

jullie hand die hem vasthoudt,

maar ook loslaat en ruimte geeft om te leven.

Beloven jullie dat?

Ouders: *Ja, dat beloven wij.*

Rutger de Meijer en Lidia Tretiak,

beloven jullie samen met Frank te geloven

in goedheid en rechtvaardigheid,

in liefde, vrijheid en vrede zoals Jezus daarover sprak

en dat voorleefde?
Beloven jullie Frank mee te nemen
op de weg die Jezus ons is voorgegaan?

Ouders: *Ja, dat beloven wij.*

Allen gaan staan

Vraag aan de gemeente:

Gemeente, wilt u Frank Rutger de Meijer ontvangen in uw midden als kind van God,
om hem in woord en daad te laten opgroeien in de geest van het evangelie?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: *Ja, dat beloven wij.*

Gezang 221 vers 1 en 2

Allen gaan zitten

Gebeden en gaven

Uit de gemeente

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Telkens na het 'zo bidden wij', zingt de gemeente:
'Heer ontferm U over ons en over onze kinderen'

Allen gaan staan

Slotlied: Gezang 657 vers 1, 2 en 4

Zegen, met gezongen 'Amen'

Orgelspel

**Na de dienst is er gelegenheid om Rutger en Lidia te feliciteren
met de doop van Frank.**

Uitgangscollecte is bestemd voor: Zending (Syrië)

Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

Diaconie en Kerk

Geven met Givt. Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. Daarom hebben wij besloten om ook digitaal collecteren via de Givt-app. Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Komende zondag:

26 september

Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur

Voorganger: ds. Véronique Lindenburg

Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende viering liefst via de scipio-app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011. Alvast hartelijk dank.

Website-pagina www.pkn-naarden.nl facebook protestantsegemeentenaarden