



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 8 juli 2018

Liturgie voor de overstapdienst, waarin Diederik Heuvelman, Maria Hofmeijer en Moritz Klingelhöfer afscheid nemen van de kindernevendienst en welkom worden geheten bij het vervolg-jeugdwerk en Guido Bas afscheid neemt als jeugd-ouderling.

'Leve de vrijheid!'

Voorganger: ds. Lennart Heuvelman

Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel: Introduction

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel

Allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze hulp is de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

O: Hij was en is en zal altijd met ons zijn,

G: want dat heeft Hij beloofd en Hij houdt zich aan zijn belofte.

O: Lieve God, zonder U verdwalen wij in het donker

G: U brengt het licht in de wereld

O: U heeft uw Zoon tussen de mensen gebracht

G: om ons te leren wat liefde is.

O: Laten wij dan uw liefde doorgeven aan anderen

G: zodat uw Geest ons allemaal de goede weg wijst.

Amen.

Psalm aan het begin: Psalm 8a vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Allen gaan zitten

Kyriegebed, door Maria, Diederik en Moritz

Na het 'zo bidden wij', antwoordt de gemeente:



Ky-ri - e e - lei-son, e - le - i - son.

Gloria lied 218 vers 1, 2, 3, 4 en 5

De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Openingsgebed

De jongste kinderen gaan naar nevendienst

Lezing: Exodus 20: 1-17 door Moritz, Maria en Diederik

Gelukkig ben je...

Gelukkig ben je wanneer je beseft dat je bedoeld bent om rechtop te lopen en als een vrij mens te leven.

Gelukkig ben je wanneer je eerlijk naar jezelf toe bent, je niet met alle winden mee waait of je in duizend bochten wringt om er maar bij te horen. Wanneer je overeind blijft wanneer je gevraagd wordt te buigen voor machten waarvan je wéét dat ze niet goed zijn. Wanneer je durft te zijn wie je bent en je hart, je woorden en je daden één zijn.

Gelukkig ben je wanneer je je horizon niet dicht metselt met beelden die door anderen of door jezelf geschapen zijn. Wanneer je niet verliefd bent op je eigen waarheden

of je grote gelijk,
maar open staat voor nieuwe inzichten en ervaringen.

Gelukkig ben je wanneer je geen holle woorden spreekt
over waarachtige liefde.

Wanneer jouw geloof en bedoelingen zuiver zijn
en je van daaruit jezelf,
de anderen en de wereld
alleen maar goed wilt doen.

Gelukkig ben je wanneer je jezelf en anderen
voldoende rust gunt om te herademen
en tijd neemt om te ontdekken wat jou,
de mensen om je heen
en de wereld
goed doet.

Gelukkig ben je wanneer je respect hebt voor je bronnen
en je ouders het gewicht geeft dat ze toekomt.
Zodat je uit je jeugd en achtergrond meeneemt
wat goed is maar ook weloverwogen en duidelijk aangeeft
wat volgens jou anders en beter gemoeten had.

Gelukkig ben je wanneer je leeft
vanuit een diep respect voor het leven
en het voeden en koesteren wilt.
Gelukkig ben je wanneer je trouw aan jezelf en anderen bent
en eerlijk en open in je vriendschappen en contacten staat.

Gelukkig ben je wanneer je bezit niet ten koste van anderen gaat.
Wanneer je genieten kunt
van wat je meegekregen en verzameld hebt,
of dat nu spullen zijn of mooie gedachten,
en je in staat bent te delen met wie dat nodig heeft.

Gelukkig ben je wanneer je eerlijk en oprecht bent,
naar jezelf en anderen,
en je met je woorden alleen maar goed wilt doen.

Gelukkig ben je wanneer je zo thuis bent in jouw leven
dat geen kreet, geen vaag verlangen of domme drift
je ooit nog weer de weg naar de leegte in laat slaan.

Lied 923 vers 1, 2 en 3

Verkondiging

Orgelspel: Sacré Coeur

Lied 841 vers 1, 2 en 4

Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst

Afscheid van Diederik, Maria en Moritz van de nevendienst en welkom bij het vervolg-jeugdwerk

Afscheidswaarden en welkom

Lied: 'Overstap-lied' op de melodie van 'Verbonden met vader en moeder',

1. Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen
sinds jij er het levenslicht zag,
de weg lag nog helemaal open,
een traan soms, maar ook vaak een
lach.

Refrein:

*Je hoeft niet alleen,
maar je gaat met veel and'ren in zee,
je vader of moeder, een vriend of een
mens
die gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.*

2. Je was nog heel klein op die morgen
dat doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor jou te zorgen.
Wij hebben zijn woord steeds geloofd.

Refrein:

*Je hoeft niet alleen,
maar je gaat met die Ander in zee,
een Vader, een moeder, een vriend,
dat is God,
die gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.*

3. 't Was toen, maar je leeft in het
heden
ook vandaag ga je verder op weg,
de nevendienst is straks verleden
maar hoor nu wat ieder je zegt:

Refrein:

*Je hoeft niet alleen,
maar we gaan graag met jullie in zee
en hopen en bidden, dat jij later ook
heel gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.*

Afscheid van Guido Bas als jeugd-ouderling

Afscheids- en dankwoord

Belofte van geheimhouding

Guido Bas, ik vraag je: beloof je al wat jou in je ambtswerk ter ore en ter kennis is gekomen in je hart en alleen in je hart te bewaren, uit liefde en respect voor allen die je in je ambtswerk hebt ontmoet?

Lied 362 vers 1 en 2

Gebeden en gaven

Uit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Orgelspel: Her song

Wegzending en zegen

Allen gaan staan

Slotlied: 416 vers 1, 2, 3 en 4

Zegen, met gezongen 'Amen'

Orgelspel: Mixed dutch tunes

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U bent tevens van harte uitgenodigd om koffie, thee en limonade met elkaar te drinken.

Uitgangscollecte: Hospice Kajan

Een hospice is een "thuis" voor mensen in de laatste levensfase. De meeste mensen die geconfronteerd worden met een naderend einde zullen er voor kiezen om thuis te sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Een hospice brengt dan uitkomst, daar wordt men op een persoonlijke manier verzorgd en verpleegd en kan men in alle rust afscheid van elkaar nemen. Info: www.hospicekajan.nl

Activiteiten deze week

Donderdagavond 12 juli 2018

Gesprekskring Film & Religie

Tijd & locatie: 19.45 uur inloop 20.00 uur start, Annacentrum, st. Annastraat 5
Graag aanmelden via email I.j.t.heuvelman@gmail.com

Komende zondag

15 juli 2018

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur

Voorganger: ds. W. van de Woord

www.pkn-naarden.nl

Facebook: protestantsegemeentenaarden