



Witte Kerk Naarden

27 januari 2019 Geest en lichaam

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg

Orgel: Wybe Kooijmans

Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Orgelspel: Andante (Triosonate IV) -

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt:

*Wij zoeken U als wij samenkomen, hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede vandaag en altijd*

*Wij breken brood en delen het samen, hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken die ons dit teken als spijs achterliet.*

Allen gaan staan

Bemoediging

O: Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gezongen drempelgebed lied 295 (cantorij voorzang, **allen refrein**)

Psalm 66 vers 1, 5 en 7

Allen gaan zitten

Kyriëgebed in 3 gebedsverzen met acclamatie 301g

na 1e bede allen Kyrie eleison,

na 2e bede cantorij Christe eleisonen

na 3e bede allen Kyrie eleison

Het gebed wordt afgesloten met een lofspreuk

Lied 867 vers 1 en 2

De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Inleiding op de dienst

Gebed van de zondag

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: 1 Korintiërs 12:12-27

¹²Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. ¹³Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. ¹⁴Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. ¹⁵Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij? ¹⁶En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? ¹⁷Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? ¹⁸God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. ¹⁹Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? ²⁰Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. ²¹Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig,' en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. ²²Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. ²³De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect ²⁴dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, ²⁵zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. ²⁶Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. ²⁷Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap

Lied 973 vers 1 en 2 cantorij, **3 en 4 allen**

Lezing: Lucas 4:14-21

¹⁴Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galileä. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. ¹⁵Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. ¹⁶Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, ¹⁷werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

¹⁸‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, ¹⁹om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

²⁰Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. ²¹Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap

Lied “Om een mens te zijn op aarde”, vers 1 cantorij, **2 allen**, 3 cantorij, **4 allen**, 5 cantorij en **6 allen**

Verkondiging

Orgelspel: Andante

Lied 533 vers 1, 3, 4 en 6

Gebeden en Gaven

Uit de gemeente

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Orgelspel: Rondo in f

Viering van de Tafel van de Heer

Gezongen tafelgebed door de cantorij: "Gij die de stomgeslagen mond verstaat"

Inzettingswoorden

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Nodiging

Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij "Ave Verum" -

Dankgebed

Wegzending en zegen

Allen gaan staan

Lied 425

Zegen

Allen: Amen

Orgelspel: Maestoso (Ouverture in F)

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Uitgangscollecte Jeugdwerk (JOP) Duizenden jongeren spelen Sirkelslag. Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofs onderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor 8-12-jarigen en Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma's en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

Activiteiten deze week

Maandagavond 28 januari

“Dichter bij dichters”

Het poëzieprogramma van dit jaar heeft als thema
'Op zoek naar nieuwe woorden'

Dinsdagavond 29 januari

Bijeenkomst CCIV

Thema: De salon in de 19^e eeuw

Spreker: Hans Roelofsen

Tijd&locatie: 20.00 uur, Tindalvila, Nieuwe 's-Gravenlandseweg 21, Bussum

Woensdagmiddag 30 januari **Petruskring**: Voor “iedereen”!

In de Petruskring worden vragen van kerk en wereld op een aansprekende manier behandeld. Onderwerpen komen uit het blad Petrus of elders vandaan. Natuurlijk combineren we de bespreking van het onderwerp met ontmoeting.

O.l.v. ds. Véronique Lindenburg

Tijd en locatie: 15-17.00 uur, Pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50
Aanmelding is niet nodig, wel gewenst, via vclindenburg@gmail.com.

Woensdagavond 30 januari **Naarder Kring**

De Naarder Kring wordt bezocht door mensen tussen 40-60 jaar. We ontmoeten elkaar en spreken over een Bijbels of actueel thema.

O.l.v. ds. Lindenburg

Tijd & locatie: 19.45-22.00 uur, pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50.

Aanmelding niet nodig, wel gewenst, via vclindenburg@gmail.com.

Vrijdagavond 1 februari **Sirkelslag Young**

Spannend en interactief spel voor iedereen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar

Tijd & locatie: 19.15 uur verzamelen, Annacentrum in de benedenruimte

Aanmelden via app of mail naar annekeverkerke@hotmail.com tel 06-53388236

Komende zondag

3 februari de jaarlijkse Minikerkendag Naarden-Bussum.

Eén zondag per jaar zijn de meeste kerken in Naarden en Bussum gesloten

omdat er een gezamenlijke oecumenische viering is. Op zondag 3 februari bent u om 11.00 uur welkom in de Mariakerk (ofwel de Koepelkerk) aan de Brinklaan in Bussum.

Het thema is 'Recht voor ogen', een voortzetting van de gedachten bij de week van gebed voor de eenheid eind januari 2019.

Voorgangers zijn pastoor Carlos Fabril (Rooms-Katholiek)

ds. Willy Metzger (Evangelisch-Luthers)

de heer Henk Smits (Apostolisch Genootschap).

De muzikale begeleiding is in handen van Wybe Kooijmans (orgel) en Karin Kuijper-Bouwmeester (koor).

Kinderen zijn natuurlijk ook welkom. Voor hen is er aandacht in een nevendienst.

Allen van harte uitgenodigd door de Werkgroep Oecumenische Vieringen van de Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent.

Expositie "Kinderen zoals jullie"

De stichting Holocaust Comité Gooise Meren organiseert vanaf 23 januari 2019 in het Gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren een expositie "Kinderen zoals jullie". Het project is voor alle inwoners interessant, maar in het bijzonder gericht op basisscholen. Naast de expositie zal dit project ook allerlei workshops omvatten, hoe het joodse kinderen, in wat nu de gemeente Gooise Meren is, is vergaan. Met panelen met foto's, documenten, kaarten en teksten worden de verhalen van acht joodse kinderen uit de regio weergegeven.

Tijdens de expositie in de hal van het gemeentehuis zullen vrijwillige rondleiders de klassen uitleg geven. Curator/organisator is Annet Betsalel van de Stichting Holocaust Comité Gooise Meren.

De Raad van Kerken Bussum-Naarden-HilversumseMeent heeft een financiële bijdrage geleverd.

Op 23 januari is de expositie officieel geopend met de onthulling van een plaquette in het gemeentehuis, ter nagedachtenis aan de gedeporteerde en omgebrachte Joden uit de gemeente.