



Grote of Sint Vituskerk Naarden

25 november 2018

'Eeuwigheidszondag'

Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans
met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Orgelspel: Adagio

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij Lied 287 vers 1 en 5 zingt

Allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft,

O: die alles met zijn adem het leven gaf.

G: Deze liefde gaat ons verstand te boven

O: en heeft in deze, zijn schepping, geen einde.

G: Goede God, wij prijzen uw naam.

O: Koester de namen die wij gedenken -

G: wij mogen onze geliefden ingelijst weten in uw licht.

O: Zonder einde zijn wij bij u geborgen.

G: Vader, Moeder van ons leven, wij prijzen uw naam. Amen

Introïtuspsalm 33 vers 1 en 2

Allen gaan zitten

Kyriegebed, met acclamatie Lied 301h

na 1e bede allen Kyrie eleison,
na 2e bede cantorij Christe eleison,
na 3e bede allen Kyrie eleison.

Gloria 727 vers 1, 2 en 10

De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Openingsgebed

Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing Jesaja 60: 1-11, 17-22

Lied 999 cantorij verzen, **allen refrein**

Lezing Mattheus 5: 1-12

Lied 924 vers 1 cantorij, **2 en 3 allen**

Verkondiging

Orgelspel: Elegy –

Lied 760 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan

Inleiding op het noemen van de namen

De cantorij zingt: Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn in uw genade ingelijst in licht bij U en bij ons.

Het noemen van de namen van wie ons zijn voorgegaan

De cantorij zingt: Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn in uw genade ingelijst in licht bij U en bij ons.

Het noemen van de namen van wie ons zijn voorgegaan

De cantorij zingt: Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn in uw genade ingelijst in licht bij U en bij ons.

Stilte

Na de stilte zingt de cantorij "Ga maar gerust"

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Gebeden en Gaven

Uit de gemeente

Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Orgelspel: Inleiding op lied 608

Wegzending en zegen

Allen gaan staan

Slotlied 608 vers 1, 2 en 3

Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen

Orgelspel: Choral song in C

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Uitgangscollecte: C'est la Vie Huis 't Gooi.

Het huis is bedoeld om patiënten een mooie laatste levensfase met familie en vrienden te geven waarin zoveel mogelijk wensen nog gerealiseerd kunnen worden. De missie van C'est-La-Vie is rust voor ongeneeslijk zieken en hun naasten. Het huis werkt samen met huisartsen, thuis-zorgorganisaties, transferverpleegkundigen, de VPTZ en andere dienstverleners die betrokken zijn. Zo kunnen zij de zorg zo goed mogelijk coördineren en sluit de communicatie goed op elkaar aan. Zij maken onderdeel uit van het Netwerk Palliatieve zorg Gooi & Vechtstreek. Info: www.cestlavie-huis.nl

Activiteiten deze week

Donderdagmorgen 29 november 2018

De Veste-viering/Bijbelkring

o.l.v. ds. Véronique Lindenburg

Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste

Concert Christian Verwoerd i.s.m. Red een Kind

In samenwerking met Red een Kind geeft Christian Verwoerd, samen met zijn voltallige band, een concert. Het concert op zaterdag 1 december wordt

gehouden in de Noorderkerk in Bunschoten-Spakenburg. Het concert begint om 20.00 uur.

Sinds 2015 is Christian als ambassadeur betrokken bij Red een Kind; een organisatie die zich inzet om kinderen in armoede toekomst te geven. Christian: "Red een Kind investeert in gemeenschappen als geheel, zodat mensen in hun eigen omgeving opbloeien en de mensen straks zélf verder kunnen. Deze manier van werken spreekt mij erg aan."

Deze avond wordt je meegenomen in verschillende verhalen over het leven met God. Ook heb je als luisteraar de primeur van een aantal splinternieuwe nummers, door Christian geschreven in de afgelopen maanden. En natuurlijk zullen de meezingers ook niet ontbreken tijdens dit concert!

Reserveer je kaarten voor dit concert op www.truetickets.nl/christian-verwoerd. Voor meer informatie, kijk op www.christianverwoerd.nl.

Komende zondag

2 december 1^e Advent **Producten collecte voor de voedselbank**

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur

Voorganger: ds. Véronique Lindenburg

Vesper

Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur

Voorganger: ds. Véronique Lindenburg

www.pkn-naarden.nl

Facebook: protestantsegemeentenaarden