



Grote of Sint Vituskerk Naarden
24 december 2018

Kerstdienst

Voorgangers: ds. Véronique C. Lindenburg en ds. Lennart J.Th. Heuvelman

Orgel: Wybe Kooijmans

Trompet: Edward de Bode en Gerben Kralt

Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Lezing/voordracht: Silvia van Beusekom en Corina Rolandus

Inleiding op de dienst

Lied 477 vers 1, 2, 4

Muziek orgel en trompetten: Concerto in D (Allegro-Andante-Allegro)

Lied 483 vers 1, 2 en 3

Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt
"Es ist ein Ros entsprungen"

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

O: Wees hier aanwezig, Heer, in uw gemeente
die in het duister U verwacht.

Kom ons bevrijden en maak haar
tot een huis van verzoening.

G: Licht van de wereld kom tot ons.

O: Maak uw gemeente een schuilplaats
voor groten en kleinen,
een werkplaats van vrede en recht,
een voorhof van ruimte en rust.

G: Licht van de wereld kom tot ons.

O: Wees hier aanwezig, Heer, in uw gemeente.

Kom in deze warrige wereld,
vaak zo leeg aan geest en gevoel,
geef haar niet prijs aan zichzelf.

**G: Licht van de wereld kom tot ons,
vernieuw het gezicht van de aarde
door de komst van uw Zoon.**

Amen.

Lied 489 vers 1 en 2

Kyriegebed met acclamatie 301a

na 1e bede **allen Kyrie eleison,**

na 2e bede cantorij **Christe eleison,**

na 3e bede **allen Kyrie eleison**

Lied 487 vers 1, 2 en 3

De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Openingsgebed

Cantorij zingt "Only a little village"

Gedicht

Door het donker hier gekomen, aangetrokken tot het licht,
willen wij het Kind bezingen dat op aarde vrede sticht.

In dit kind staat het te lezen hoe God zich ons allen dacht:
zie de toekomst, hier geboren, voor het menselijk geslacht!

In dit Kind is vleesgeworden hoe God ook het donker door
heel zijn goede schepping trouw blijft. Deze ster wijst ons het spoor!

Oude dromen, haast vervlogen, uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen, door de hemel begeleid.

En met allen die gegaan zijn, met de dromen van oudsher,
zoeken wij naar nieuwe wegen bij het lichten van de ster.

Zolang wij nog durven dromen, uitzien naar wat toekomst biedt,
zullen wij ons laten leiden door dit Kind, dit licht, dit lied.

Lied 498 vers **1 allen**, 2 cantorij, **3 allen**

Evangelielezing Lucas 2:1–20 in vrije bewerking

Lied 476 vers 1, 2 en 3

Verkondiging

Muziek orgel en trompetten Adagio (Concerto in C)

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk.

Muziek orgel en trompetten: Allegro & Vivace (Concerto in C)

Wegzending en zegen

Allen gaan staan

Lied 479 vers 1, 2, 3 en 4

Heenzending en zegen

Allen: AMEN

Ere zij God

Muziek orgel en trompetten: Sinfonia voor twee trompetten -

*Vanuit de Protestantse Gemeente Naarden
wensen wij u een gelukkig Kerstfeest!*

Uitgangscollecte is bestemd voor: Solidaridad.

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld. Het wordt verwerkt in onder meer voedsel, brandstof, schoonmaakartikelen en schoonheidsproducten. Maar de stijgende productie van palmolie bedreigt diersoorten, regenwouden en koraalriffen. Daarom werkt Solidaridad samen met palmolieboeren, bedrijven en overheden aan innovatieve en duurzame productiemethoden, die de opbrengst van palmolie verhogen en de milieu-impact verminderen.

Komende diensten:

25 december **Kerstdienst**

Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur

Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Peter Leydekkers, trompet

Zondag 30 december
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

Maandag 31 december **Oudejaarsvesper**
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg

www.pkn-naarden.nl

Facebook: protestantsegemeentenaarden