



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 2 september 2018, 11^e zondag van de zomer.

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel: Preludium Psalm 100

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel

Allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

O: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg
en als Gij zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer Gij zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.

**G: Breng ons dan tot waar Gij zijt,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.**

O: Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig
en ons gebed beziel.

G: Amen.

Introïtuspsalm 100 vers 1, 2 en 4

Allen gaan zitten

Kyriegebed

Telkens na het 'zo bidden wij' antwoordt de gemeente met gezang 301g

Gloria: Gezang 704 vers 1 en 3

De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: Ook met u zij de Heer!

Openingsgebed

Gesprek met de kinderen

Kinderen mogen naar de nevendienst gaan

Lezing uit het Oude Testament: Zacharia 8: 4-8 en 20-23

Antwoordpsalm 34 vers 1, 7 en 9

Lezing uit het Evangelie: Marcus 8: 22-26

Lied 534 vers 1, 2, 3 en 4

Verkondiging

Orgelspel: inleiding op lied 839

Lied 839 vers 1, 2, 3 en 4

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebeden en gaven

Uit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Orgelspel: Gavotte

Wegzending en zegen

Allen gaan staan

Slotlied 834 vers 1, 2 en 3

Zegen, met gezongen 'Amen'

Orgelspel: Line dance

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U bent tevens van harte uitgenodigd om koffie, thee en limonade met elkaar te drinken.

Uitgangscollecte: Kerk in Actie Missionair werk.

Steun de pioniersplekken in Nederland. Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.

Komende zondag

9 september 2018 **Startzondag**

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur

Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman

Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Kerkproeverij

Vorig jaar ging van de Raad van Kerken Nederland het initiatief uit om gemeenteleden te inspireren anderen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, in het bijzonder naar de startdienst van het nieuwe seizoen. Dit jaar is die oproep er weer. Voelt u vrij en vraag iemand waarvan u denkt dat deze het best zinnig en/of gezellig zou kunnen vinden mee naar deze kerkdienst!



www.pkn-naarden.nl

Facebook: protestantsegemeentenaarden