



Grote of Sint Vituskerk Naarden

2 december 2018, 1^e Advent

Bericht uit de hemel > Ik geloof in... engelen

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel: Lamentatie Psalm 130

Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van de eerste adventskaars

De eerste kaars mag aan,
de Aarde wacht op het licht.
Mensen die in het donker staan
krijgen een hemels bericht.

Allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

O: U, lieve God, bent het scheppingswoord van deze wereld.

En U heerst over alles wat leeft.

G: Daarvoor danken wij u en prijzen uw Naam.

O: U roept iedereen die leeft om dicht bij u te leven.

G: Dat wij u erkennen als onze maker en metgezel.

O: U komt op ons af, soms heel onverwacht.

G: Dat wij u met eerbied en dankbaarheid verwelkomen.

O: Dat de wereld die u ons gegeven hebt veilig is in onze handen.

G: Dat wij voor elkaar zorgen, tot u ons redt.

AMEN

Psalm 25a vers 1 en 2

Allen gaan zitten

Kyriegebed in 3 gebedsverzen met acclamatie - lied 301g

Lied 207 vers 1 en 2

De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: Ook met u zij de Heer!

Gebed van de zondag

Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen

Kinderlied: "Geloof met me mee"

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Lezingen: Openbaring 1:9-11 en 8:1-4

Lied 448 vers 1, 3, 5, 6 en 7

Lezing: Lucas 21:25-33

Lied 444 vers 1, 2, 3, 4 en 5

Verkondiging

Orgelspel: Nun komm', der Heiden Heiland

Lied 433 vers 1, 2, 3 en 5

Kinderen komen terug uit Kindernevendienst en Kinderopvang

Aandacht voor het Adventsproject, dit keer “Ik geloof in... engelen” en de bijpassende symbolen worden in de kerstboom van de kinderen gehangen.

Gebeden en Gaven

Uit de gemeente

Dank- en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Orgelspel: inleiding op lied 416

Wegzending en zegen

Allen gaan staan

Lied 416 vers 1, 2 en 4

Zegen met gezongen “Amen”

Orgelspel: Valet will ich dir geben -

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Uitgangscollecte: Kerk in Actie, Missionair werk.

Help de nieuwe kerk in Bilthoven. De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in Bilthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.

Vanavond Grote of Sint Vituskerk 19.30 uur

Adventsvesper

Voorganger: ds. Véronique Lindenburg

Met medewerking van Yvonne Guldenaar, alt

Activiteiten deze week

Donderdag 6 december

Bijeenkomst CCIV

Thema: De Christelijke tradities van het Midden-Oosten

Spreker: Leo van Leijssen

Tijd & locatie: 14.00-16.00 uur, Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

Vrijdag 7 december

De Ontdekkers

Bijeenkomst van tieners met ds. Véronique Lindenburg.

Deze keer gaat het over Sint en Kerst.

Tijd & locatie: 16.30-17.30 uur, kleine zaal Witte Kerk

Zaterdag 8 december

Kloosterdag met Naarder Kring

Tijd & locatie: 9-21.00 uur Prioriteit en Gemeente Norbertijnen Hierden

Komende zondag

9 december 2^e Advent **Doopdienst**

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

9 december 2^e **Adventsvesper**

Grote of Sint Vituskerk -19.30 uur

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

Cantate vesper.

Uitgevoerd wordt de 1e koraalcantate van Max Reger

"Vom Himmel hoch da komm ich her"

De Naarder Cantorij met kinderkoor o.l.v. Ike Wolters.

Orgel: Wybe Kooijmans

Viool: Mary-Ann Eessaar en Angela Moya

www.pkn-naarden.nl

Facebook: protestantsegemeentenaarden

**Geloof met
me mee!**



Ik geloof in engelen