



## Grote of Sint Vituskerk Naarden Zondag 14 oktober 2018

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

Orgel: Wybe Kooijmans

m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters en sopraan Luc Ket

Orgelspel: Andante con moto (Symf. 4, arr. W.K.)

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

### Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt lied 277

Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven:  
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn.

*Allen gaan staan*

Bemoediging

O: Ons samenzijn dragen we op aan God,

**G: die liefde is en grond van ons bestaan,**

O: die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst,

**G: die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.**

## Gezongen drempelgebed "Wees hier aanwezig, Woord van licht"

Cantorij:

Wees hier aanwezig, woord van licht, lichtadem, licht van stilte.

**Allen:**



Wees hier aan - we - zig, licht, wees God in mij.

Cantorij:

Wees kracht in mij tot liefde maak mij los uit doem en noodlot

**Allen:**



maak in mij kracht tot Lief - - - - de.

Cantorij:

Wees nieuw en vurig, oud en wijs in mij. Wees in mij waakzaamheid, geduld, geheugen, trouw, maak mij naar uw beeld een nieuwe mens. Wees in mij afkeer van geweld honger naar gerechtigheid, hoop, ontferming, dorst naar vrede.

**Allen:**



Voer mij terug naar de o - a - - - se van uw woord.

Cantorij:

Wees hier aanwezig, woord van licht, lichtadem, licht van stilte.

**Allen:**



Wees hier aan - we - zig, licht, wees God in mij.

Psalm 146 vers 1 en 3

*Allen gaan zitten*

Kyriegebed met acclamatie lied 301a

na 1e bede Kyrie eleison allen  
na 2e bede Christe eleison cantorij  
na 3e bede Kyrie eleison allen

Lied 150a vers **1 allen**, 2 cantorij, **4 allen**

## De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst.

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

1<sup>e</sup> lezing: Deuteronomium 15: 1-11

Cantorij zingt "*Hör mein bitten*" solo Luc Ket

*Hör mein Bitten, Herr neige dich zu mir,  
auf deines Kindes Stimme habe acht  
Ich bin allein, wer wird mir Tröster und  
Helfer sein,  
Ich bin allein, ich irre ohne Pfad in  
dunkler Nacht,*

Hoor mijn gebed, Heer buig u (neig uw oor) naar me toe, luister naar de stem van uw kind.

Ik ben alleen, wie zal mijn trooster en helper zijn,

Ik ben alleen, ik dwaal doelloos rond in de donkere nacht.

*Die Feinde sie droh'n und heben ihr  
Haupt:  
"Wo ist nun der Retter, an den ihr  
geglaubt?"  
Sie lästern dich täglich, sie stellen uns  
nach,  
Sie halten die Frommen in Knechtschaft  
und Schmach.*

De vijanden, ze dreigen en gooien hun hoofd in de nek. "Waar is nu die redder, aan wie jullie geloofd hebben?" Ze bespotten u dagelijks, ze vervolgen ons, Ze houden de vromen in slavernij en schande.

*Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem*

Ik word bevangen door vrees voor de

*Dräu'n!  
Sie sind unzählige - ich bin allein;  
mit meiner Kraft kann ich nicht  
widerstehn,  
Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör  
mein Fleh'n*

dood als ze zo dreigen!  
Ze zijn met ontelbaar velen - ik ben  
alleen;  
met mijn kracht alleen kan ik er niet  
tegenop,  
Heer, strijdt gij voor mij, God, hoor  
mijn smeken.

*O könnt'ich fliegen wie Tauben dahin,  
weit hinweg vor dem Feinde zu fliehn!  
In die Wüste eilt'ich dann fort,  
fände Ruhe am schattigen Ort*

O, kon ik maar vliegen als de duiven,  
ver weg om voor de vijand te vluchten!  
Dan zou ik wegrennen, de woestijn in,  
en op een lommerrijke plaats rust  
vinden.

2<sup>e</sup> lezing: Marcus 10: 17-31

Lied 816 vers 1, 2, 3 en 4

Verkondiging

Orgelspel: Preludium in G opus 37 nr. 2

Lied 912 vers 1, 2, 4 en 6

*Kinderen komen terug uit de kindernevendienst*

## **Gebeden en Gaven**

Uit de gemeente

Ter inleiding op de gebeden zingt de cantorij:

*“Lass o Herr mich hülfе finden”* Solo Luc Ket

(1e van de 'Drei Geistliche Lieder')

*Lass, o Herr, mich Hülfe finden, neig' dich gnädig meinem Fleh'n, willst gedenken  
du der Sünden, nimmermehr kann ich besteh'n. Soll mein Sorgen ewig dauern,  
sollen Feinde spotten mein? Schwach und hülflos soll ich trauern und von dir  
vergessen sein? Lass, o Herr, mich Hülfe finden, neig' dich gnädig meinem Fleh'n,*

*willst gedenken du der Sünden, nimmermehr kann ich besteh'n.*

**Vertaling:** Laat, o Heer mij hulp vinden, luister in genade naar mijn smekingen. Zoudt u mijn zonden bezien, hoe kan ik voor u bestaan? Moeten mijn zorgen eeuwig duren, zullen vijanden mij bespotten? Moet ik zwak en hulpeloos treuren omdat u mij vergeten bent? Laat, o Heer mij hulp vinden, luister in genade naar mijn smekingen. Zoudt u mijn zonden bezien, hoe kan ik voor u bestaan?

Dank- en voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Orgelspel: Lied ohne Worte in E opus 19

### **Wegzending en zegen**

*Allen gaan staan*

Lied 871 vers 1, 2, 3 en 4

Zegen, gezongen 'Amen'

Orgelspel: Hochzeitspreludium

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Uitgangscollecte: Bestemd voor het Werelddiaconaat.

Leven van visserij in Nepal.

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geiten- of groente bedrijf op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Info: [www.kerkinactie.nl/nepalvisserij](http://www.kerkinactie.nl/nepalvisserij)

## “Noodhulp Sulawesi”

De aardbevingen en opvolgende tsunami heeft een enorme ravage veroorzaakt op Sulawesi. Het dodental loopt sterk op. Duizenden gezinnen zijn getroffen. De diaconie helpt via Kerk in Actie. Op de website krijgt u alle informatie! Nu al helpen? Maak uw gift dan over op NL42FVLB0699641055 t.n.v. Diaconie Protest. Gem. Naarden. De Diaconie verdubbelt alle ontvangen giften.”

### Activiteiten deze week

Dinsdagavond 16 oktober 2018

**Meditatie** Houd je van actieve spiritualiteit?!

o.l.v. Paul Eykenduyn

Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15

Wil je een keer een bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mail aan [paul.eykenduyn@xs4all.nl](mailto:paul.eykenduyn@xs4all.nl)

Woensdagmiddag 17 oktober 2018

### **Seniorenmiddag**

De spreker is Wilco Dekker, wereldberoemd bergbeklimmer, die ons met beelden zal vertellen over zijn avonturen in de bergen en zijn plannen ook de Mount Everest te gaan beklimmen.

Tijd & locatie: inloop vanaf 14.15 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15

Op **woensdag 17 oktober a.s. is de Witte Kerk** opnieuw onze oplaadplek. Zoals beloofd, vervolgen we de ontmoetingen over Liturgie & Muziek, Rituelen en Kerk in de Samenleving. Wij nodigen u van harte uit. **Start: 20.00 uur. Einde: 22.00 uur.**

In drie parallelsessies lichten we concrete plannen toe. We delen ervaringen en belevenissen die dicht bij ons hart liggen. Onderwerpen die ons persoonlijk en maatschappelijk bezielen:

- de muziek in eredienst en vespers in Advents- en Kersttijd.
- de rituelen in de oogstdienst en op eeuwigheidszondag, als we de gemeenteleden gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden.
- het initiatief vanuit de diaconie om de problematiek van armoede voor het voetlicht te brengen in samenwerking met de Joseph Wresinkski Cultuur Stichting.

Zien we je/u op woensdag 17 oktober? Wij hebben je/u nodig!

Donderdagmorgen 18 oktober 2018

**De Veste-viering/Bijbelkring, viering Heilig Avondmaal**

o.l.v. ds. Véronique Lindenburg

Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste

Deze bijeenkomst is allereerst bedoeld voor bewoners van De Veste, de Basteien en De Schans. Ook mensen van buiten zijn welkom, inclusief nieuwe vrijwilligers - graag eerst contact opnemen met Joke Tensen

Donderdagavond 18 oktober 2018

**Kring Zijn & Zin, betekenisvol leven**

o.l.v. ds. Lennart Heuvelman

voor meer informatie zie de website

Komende Zondag

21 oktober 2018

**Witte kerk** – 10.00 uur

Voorgangers: ds. Véronique Lindenburg

[www.pkn-naarden.nl](http://www.pkn-naarden.nl)

Facebook: protestantsegemeentenaarden